

# Αγαπητέ πρόεδρε Πούτιν και λαέ της Ρωσίας,

**Δεχθείτε τις απολογίες μας για τη συμπεριφορά των κυβερνήσεων μας και των ΝΑΤΟ.** Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα δυτικά έθνη φαίνονται αποφασισμένα να αρχίσουν πόλεμο με τη Ρωσία. Οποιοδήποτε άτομο με φρόνηση θα αναγνώριζε τις τρομερές συνέπειες ενός τέτοιου πολέμου και θα έκανε τα πάντα υπό τη δύναμη του για να τον σταματήσει. Και όντως φαίνεται πως κι εσείς αυτό πράττετε. Αντιμέτωπος με σωρούς ψεμάτων και προκλήσεων καταφέρατε να μην εμπλέξετε τη Ρωσία σε ένα πυρηνικό πόλεμο.

Διαστρεβλώνουν τα περιστατικά του πολέμου στην Ουκρανία για να σας προβάλουν ως τον εισβολέα ενώ τα γεγονότα δείχνουν το αντίθετο. Νεοναζιστικές συμμορίες πραγματοποιούν θηριωδίες καθημερινά ενάντια στους πολίτες της Νοβορωσίας και δέχονται οικονομική και πολιτική στήριξη από τις Δυτικές κυβερνήσεις. Ο Ουκρανικός στρατός επιτίθεται ενάντια ρωσικών οδοφραγμάτων και πόλεων και κατά τακτά διαστήματα βομβαρδίζει πρόσφυγες που προσπαθούν να διαφύγουν από τη χώρα. Κατηγορούν τη Ρωσία για την καταστροφή της πτήσης **MH17** των μαλαισιανών αερογραμμών, παρόλο που οι ενδείξεις υποδηλώνουν πως η πτήση καταρρίφθηκε από τα ουκρανικά στρατεύματα. Προσφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια στους πολίτες της Λουχάνσκ και κατηγορήστε ότι εισάγεται οπλισμό λαθραία στην Ουκρανία.

**Για ποιο λόγο γίνετε εσείς ο στόχος αυτών των ψεμάτων και προκλήσεων;** Οι παθολογικοί εγκληματίες της Δύσης επιδιώκουν ένοπλη αναμέτρηση με τη Ρωσία γιατί έχουν ανάγκη ένα εξωτερικό εχθρό. Όσο τα πλήθη έχουν την προσοχή τους

στραμμένη προς τη “ρωσική επιθετικότητα” παραμένουν εις άγνοια ως προς τους πραγματικά υπεύθυνους για την παρακμή του αμερικάνικου κοινωνικού συστήματος και της οικονομίας. Ο τελευταίος σπουδαίος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζον Φ. Κένεντι, περιέγραψε τον κοινό μας εχθρό το 1961:

Ανά το παγκόσμιο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μονολιθική και ανελέητη συνομωσία που διευρύνει την σφαίρα της επιρροής της μέσο συγκεκαλυμμένων μέσων – με λαθραία εισχώρηση αντί για εισβολή, με ανατροπή αντί για εκλογές, με εκφοβισμό αντί για ελευθερία επιλογής, με δολοφονικές εκστρατείες τη νύχτα αντί με στρατούς τη μέρα.

Είναι ένα σύστημα που στρατολογεί τεράστιους ανθρωπιστικούς και υλικούς πόρους για τη δόμηση μιας εξαιρετικά αποδοτικής μηχανής που συνδυάζει στρατιωτικές, διπλωματικές, κατασκοπευτικές, οικονομικές, επιστημονικές, και πολιτικές επιχειρήσεις... Οι διαδικασίες της συγκαλύπτονται, δεν δημοσιεύονται. Τα λάθη της θάβονται, δεν επισημοποιούνται. Σωπάζει τους διαφωνούντες της, δεν τους επαινεί. Καμιά δαπάνη δεν αμφισβητείται, καμιά φήμη δε διαδίδεται, κανένα μυστικό δεν αποκαλύπτεται.

Από έκτοτε αυτή η “ανελέητη συνομωσία” έχει διεισδύσει στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων δυτικών κρατών. Παρόλο που δεν είναι ενοποιημένη απαραίτητα, πιστεύουμε πως οι επικεφαλές της νοούν και πράττουν χωρίς την επιβάρυνση της ανθρώπινης συνείδησης. Ως εκ τούτου είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τις ζωές χιλιάδων ή εκατομμυρίων ανθρώπων. **Παρέχουν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιούνται στη μαζική σφαγή χιλιάδων παλαιστινίων.**

**Στρατιωτικοποιούν την αστυνομία σε μέρη όπως το Φέργκιουσον του Μιζούρι, για να προφυλάξουν και να ενδυναμώσουν τον έλεγχο που ασκούν πάνω στους πολίτες. Διαδίδουν ψέματα για να αρχίσουν πολέμους που στοιχίζουν την ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους ώστε να αυξήσουν την πολιτική τους ισχύ. Είναι απεχθείς!**

Έχετε στρατιωτικό υπόβαθρο, όπως κι ο Τζον Φ. Κένεντι, έτσι σας δεσμεύει η αίσθηση του καθήκοντος να προστατεύσετε και να υπηρετήσετε τους πολίτες της Ρωσίας. Είναι φανερό πως σαν κι αυτόν, αναγνωρίζετε την παραφροσύνη ενός πυρηνικού πολέμου κι έχετε στραφεί προς την ειρήνη. Αρνείστε να στηρίξετε την αμερικανική αυτοκρατορία και εργάζεστε προς υπονόμηση της δύναμης της χωρίς να εμπλακείτε σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση. Αντί αυτού η Ρωσία ανέπτυξε στενότερες σχέσεις με πολλές χώρες μέσω οργανισμών όπως οι BRICS, συγχώρεσε παλιά δάνεια και εργάστηκε με τους εταίρους της για επίτευξη στόχων που υπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών. Η ιδέα των διεθνών συνεργασιών αποκαλείται πολυπολική προσέγγιση και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη μονοπολική, ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ, όπου τα αγαθά όλων των χωρών ωφελούν τους ισχυρούς λίγους εις βάρος μας – Εμάς των Πολιτών.

**Δεν δεχόμαστε την απληστία, το μίσος και τη δίψα για εξουσία των “ηγετών μας”. Η σφαγή εκατομμύριων αθώων ανθρώπων στο όνομα της ελευθερίας και της αυτοάμυνας μας γεμίζει με οργή και αποτροπιασμό! Θέλουμε ειρήνη και δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους. Επιθυμούμε μια πραγματική και διαρκή ειρήνη, την ειρήνη για την οποία μίλησε κάποτε ο Τζον Φ. Κένεντι:**

Ποια ειρήνη αναζητούμε; Όχι την αμερικανική ειρήνη που επιβάλλουν στον κόσμο τα αμερικανικά όπλα πολέμου. Όχι την ειρήνη του τάφου ή την ασφάλεια του σκλάβου. Μιλώ για αληθινή ειρήνη, το είδος της ειρήνης που κάνει τη ζωή στη Γή ν' αξίζει να τη ζεις, την ειρήνη που επιτρέπει σε λαούς κι ανθρώπους να αναπτυχθούν και να ελπίζουν και να χτίζουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους – όχι μονάχα ειρήνη για τους αμερικάνους αλλά ειρήνη για όλους – όχι μονάχα ειρήνη στην εποχή μας, αλλά ειρήνη για πάντα.

Για όσο η “ανελέητη συνομοσία” διοικεί τις ΗΠΑ και άλλα κράτη από τα σκοτάδια, αληθινή ειρήνη και δικαιοσύνη είναι αδύνατες.

Προσευχόμαστε πως οι κοινές προσπάθειες μας θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ανατρέψουμε τους αδίστακτους εγκληματίες που διψούν για δύναμη και επιδιώκουν να μας υποδουλώσουν όλους.

**Προσευχόμαστε πως αντί γι' αυτού, θα καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε την αληθινή ειρήνη που κάνει τη ζωή στη Γή ν' αξίζει να τη ζεις.**

Με εκτίμηση,

dearputin.com